



Dansk Model Jernbane Union's udstilling i Brandrupdam-hallerne 2. – 3. april 2016.



Fredag eftermiddag begyndte medlemmerne fra Spor-1 Trekanten at dukke op i Brandrupdam, medbringende moduler, kørende materiel og diverse tilbehør. Omkring kl. 17.30 var klubbens anlæg på 19 x 6 meter stillet op. Efter et par justeringer kunne der foretages prøvekørsler og de sidste detaljer afprøves.



Allerede lørdag morgen ved 08.30 - tiden var vi klar igen og tiden "kørte" bare af sted og alt var klar da dørene blev åbnet for publikum kl. 10.00. Lidt senere ankom nogle af vore inviterede "tog-venner" fra Fyn og Langeland, Stefan Hupfeldt, samt Lis & Arne, sidstnævnte havde en flot "værtinde-gave" med – en lille fin plakatsøjle som kunne pynte op på banegårdsperronen. Her ses Lis & Arne's DSB-tractor. (kendt fra "Olsen-Banden")



Kort før middag kom 5 medlemmer fra Togklubben 1:32 med nogle flotte modeller der skulle "luftes". Snart gik snakken og der blev udvekslet erfaringer om løst og fast. Her er det E-10 "Rheingold" der gøres klar til en tur. I forgrunden ses malkekvæget på græs.

Over middag dukkede Tommy op med 2 flotte MY'er, en rød/sort og en i Strabag-bemaling – vi fik lov til at "passe" dem resten af week-enden og de blev også beundret af den store publikumsskare. (Modellerne ventes i handelen om ca. 6 uger). Til venstre ses Strabag. I højre side af billedet en rød/sort med 3 danske godsvogne af ældre dato.



og her igen den rød/sorte med nr. 1159.



Uden mad og drikke – duer helten ikke! Der holdes frokostpause, og lægges strategi for de næste kørsler.



Et langt godstog kører ud fra stationen "Petersminde".



Til venstre ses "værtindegaven" fra Lange-lænderne.



Anlægget blev flittigt brugt , der var sågar "kø-kørsel" på Tolstrup St. ind imellem.

Til venstre en rød/sort MY, til højre Strabag, i baggrunden VT -04, som holder ved stationen samt en BR 50 på vej indtil stationen, umiddelbart efter et andet godstog.



Her ses de 2 MYére hvor der køres i forspand. Bagved disse ses en tysk V-220.

I baggrunden en MH-319 forspændt vogne med øl-, gær- og BP-produkter.



Landlig idyl ved det lille kolonnehus. Her ses "Jørgen-Lanz" på vej med dagens "høst" af mælk, der skal omlades og sendes videre.



Søndag var der igen travlhed og der blev kørt – svaret på spørgsmål fra publikum, samt snakket med venner og gæster.

Her et sidste kig ind over anlægget før udstillingen sluttede kl. 16.00 og vi kunne pakke sammen. Efter en forfriskning i cafeteriet skiltes vi ved 19-tiden, efter et par hyggelige og lærerige dage.